

Synodeleden

Column hoofdredactie OnderWeg

Ad de Boer - 17 september 2016

Je zult ze niet tegenkomen op de lijst met meest sexy banen. Ze staan niet bovenaan bij de piloot en evenmin onderaan in de buurt van de politieagent. Ik heb het over synodeleden.

Zelfs in de kerk scoor je er niet mee als je vertelt dat je bent afgevaardigd naar de GKv- of CGK-synode of naar de NGK-variant, de Landelijke Vergadering. Dikke kans dat je van je kerkbuurman een meewarige blik krijgt: rot voor je, joh. Of een wazige blik: wat ga je daar dan doen?

Toch breek ik hier graag een lans voor de honderd mannen en de handvol vrouwen die komend halfjaar zwaar aan de bak moeten. Maandenlang moeten ze stukken bestuderen, met elkaar overleggen en besluiten nemen over zaken die de kerken gezamenlijk aangaan. Het is pittig, soms taai, maar ook noodzakelijk kerkenwerk, zeg ik uit ervaring.

‘Hoe kan dat nou?’ hoor ik u vragen. ‘Het ene moment schrijf je een geestdriftige column over New Wine en het werk van de Geest en nu prijs je, haaks daarop, kerkelijke organen aan die de Geest kanaliseren of blokkeren.’ Wees gerust, ik ben niet schizofreen. Kerkelijke vergaderingen hebben soms inderdaad de Geest bedroefd of bijna uitgedoofd. Ze hebben dienaren van Christus slecht behandeld en gemeenten van Christus voor de voeten gelopen. Sommige kerkleden dragen, om met Paulus te spreken, de littekens daarvan in hun lichaam. Maar zo hóeft het niet te gaan.

Goed synodewerk is op zijn best voluit geestelijk. Kerkrecht en kerkverband dienen de gemeenten van Christus, bieden hulp aan wie dat nodig hebben, beschermen zwakken, zetten bij dwaalleer het bord ‘doodlopende steeg’ en geven Gods Woord alle ruimte. Zonder de Geest red je dat niet.

Betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en onpartijdigheid zijn leidende principes in het landelijke kerkenwerk. En al worden ze in Galaten 5 niet bij name genoemd, ze zijn voor mij evenzeer vrucht van de Geest als vrede, vriendelijkheid en zachtmoedigheid.

Leef dus mee met uw synodeleden (of hoe ze ook heten) en bid dat ze straks net als die synodeleden uit Handelingen 15 uit de grond van hun hart kunnen zeggen: ‘Het heeft de Geest en ons goed gedacht te besluiten dat...’

<https://www.onderwegonline.nl/7657-redactioneel-synodeleden>