

EO en islam

Visie – 4 december 2004

Tussen het islamitisch en het christelijk geloof gaapt een kloof. In het eerste moet de mens ef het heil verdienen, in het tweede geeft genade de toon aan. Suggesteren dat die kloof niet bestaat en dat beide wegen naar dezelfde God leiden, miskent dat Jezus de enige weg naar de Vader is. Het antwoord op de crisis van vandaag is niet dat moslims net zo ongelovig moeten worden als driekwart van de Nederlanders, maar dat ook zij Jezus nodig hebben.

Dat geestelijke verschil tussen christelijk geloof en islam neemt niet weg dat we als burgers van dit land met elkaar de samenleving moeten opbouwen. Juist in een tijd waarin haat en geweld aan moslimkant met tegenhaat en tegengeweld wordt beantwoord, willen we als EO laten zien dat veel mensen in dit land, ongeacht hun geloof of huidskleur, in vrede met elkaar willen leven. Dat de scheidslijn niet loopt tussen allochtonen en autochtonen, niet tussen moslims en niet-moslims, maar tussen gewelddadigen en geweldlozen. Dan spreken we niet over 'een oorlog tegen de islam', maar leggen we nadruk op samenwerking tegen haat en geweld.

Daarnaast worden in onze programma's ook extreme overtuigingen en verbindingen met het internationale terrorisme blootgelegd. En vervolgens krijgt ook het debat over politieke en veiligheidsmaatregelen een plek. Die journalistieke verantwoordelijkheid kan soms, zoals in Het Elfde Uur van vorige week, op spanning komen met onze meer op verzoening gerichte taak.

Maar uiteindelijk blus je een vuur niet door er op te schieten. Het vuur dat in de harten van mensen brandt, of dat nu moslims of rechts-radicalen of christenen zijn, wordt niet door politiek of politie, maar alleen door Gods Geest geblust. Daarom klinkt in onze programma's ook: 'Zegen wie je vervolgen, en vervloek niet. Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Wreekt u zelf niet. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede'. Naast alle politieke maatregelen heeft onze samenleving vooral dat Evangelie nodig. Het beeld van Christus in het leven van christenen die laten zien dat genade geneest, dat zwakheid sterk maakt en dat liefde overwint.