

WWJD

Visie - 26 mei 2001

WWJD?

What would Jesus do?

Wat zou Jezus gedaan hebben?

Die vraag heeft me de afgelopen weken niet losgelaten. Wat zou de Here Jezus gedaan hebben in het losgebarsten mediageweld over homoseksualiteit tussen de imams en de paarse politici? Aan wiens kant zou Hij zijn gaan staan? En wat zou Hij gezegd hebben? Tegen wie zou hij een strafrede gehouden hebben? Tegen wie zou Hij gezegd hebben: Ik wil vandaag in jouw huis zijn? En wanneer zou hij hebben gezwegen, lijntjes tekenend in het zand?

Jezus was er niet onduidelijk over, wat de wil van God is. Wie kon dat beter weten dan Hij? Hou je huwelijk zuiver. Ga heen, zondig van nu aan niet meer. De man die je nu hebt, is je man niet. Ik zeg u: zo is het van den beginne niet geweest. Ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Neem je kruis op en kom achter mij aan.

Maar Hij zei ook: Meet niet met twee maten. Huichelaars, witgepleisterde graven, blinde wegwijzers zijn jullie. Je legt anderen zware lasten op, maar raakt die zelf met geen vinger aan. Het belangrijkste van de wet hebben jullie verwaarloosd: het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. En ook: wie een ander voor 'dwaas' scheldt, gaat naar de hel.

In de afgelopen weken is het hard tegen hard gegaan. Felle imams: 'Een schadelijke ziekte.' 'Straks raakt 90% van de mensen ermee besmet.' 'Straks worden er geen kinderen meer geboren.' 'Van hen houden kunnen we niet.' Felle politici: 'We zullen ze, die fundamentalisten.' 'Ze moeten hun mond houden.' 'Ze moeten het land uit.' Intoleranten tegen intoleranten. De imams tegen de paarse gedachtenpolitie: uitslag 3 – 3.

Maar waarmee het allemaal was begonnen, zijn we bijna vergeten. Die uitzending van NOVA. Over haat tegen homo's. Scheldpartijen. Pesterijen. Telefoonterreur. Bekraste auto's. Bedreiging met geweld. Spugen. Stompen. Maar het publiek juicht en klapt voor de strijd tussen de imams en paars. En de homo's lijken de verliezers.

WWJD? What would Jesus do? Zou Hij in een talkshow of actualiteitenrubriek zijn mening hebben gegeven? En in welke dan? Ik denk dat Hij eerder naar dat huisje in die Utrechtse volkswijk zou zijn gegaan waar de twee homo's wonen die getreiterd worden door Marokkaanse jongens. En naar die leraar uit Amsterdam die in de klas bijna dagelijks voor 'vuile flikker' wordt gescholden en die regelmatig telefonisch met de dood is bedreigd en nu overspannen thuis zit. Omdat, zoals die ene imam zei, 'we niet van ze kunnen houden'. Ik weet niet precies wat Jezus tegen ze gezegd zou hebben. Maar één ding is zeker: ze zouden – anders dan bij sommige van zijn volgelingen - geproefd hebben dat Hij van ze houdt.

En misschien zou Hij ook wel bij de kerk in de buurt zijn langsgegaan. Zondags na afloop van de praise/themadienst over 'Dicht bij God, dicht bij mensen'. En misschien zou Hij gevraagd hebben: waar waren jullie, toen de homo's hier om de hoek werden bespuugd en gepest? Wat deden jullie, toen de banden van hun auto werden lek gestoken? Wat zeiden jullie, toen je net bij het koffiedrinken na de dienst de uitspraken van de imams van commentaar voorzag? Voor

wie hebben jullie vanmorgen in de kerk gebeden? En aan wie dachten jullie, toen je zong: en het geknakte riet verbreekt Hij niet?

Ja, WWJD?